

Hallo lieve Frutchies!

The batte has begon! Ja zeker vandaag is het de jongens tegen de meisjes of was het nou de meisjes tegen de jongen?

Het maakt niets uit, in ieder geval zijn het vandaag de jongens die aan het woord zijn in heb ik de eer om jullie voor te stellen aan Matthieu en Gabriël!

Matthieu, is een fantastische, slimme en ruimdenkende jongeman die bij mij is gekomen tijdens de Covid periode tijdens de lockdown.

We zijn de lessen begonnen op afstand en gelukkig konden we na een paar maanden face to face elkaar leren kennen en de lessen hervatten. Matthieu is heel consenscieus en wilt echt Nederlands leren spreken en begrijpen. Hij is heel snel geëvolueerd en was snel mee met de taal. Heel veel humor en talent hebben hem geholpen om het Nederlands goed te begrijpen, te spreken en te schrijven!

Dan hebben we Gabriël. Hij is een jongeman met een andere energie. Een iets tragere starter maar desalniettemin niet minder succesvol. Gabriël heeft het nodig om de dingen eerst grondig te begrijpen en dan slaat hij zijn vleugels uit. En die heeft hij uitgeslagen! Spontaan continue in het Nederlands pratend, hard werkend, vragen stellend en vooral open minded voor kritiek. Telkens blijven vragen tot dat hij het begrijpt. Zijn doorzettingsvermogen en intelligentie hebben hem zo enorm geholpen om ver vooruit te gaan opdat hij zich nu zeer makkelijk in het Nederlands kan uitdrukken.

Dit zijn dus twee van mijn mannen die ook in het vierde middelbaar zitten van het Sint Pieters College in Ukkel.

Zo zie je maar en zo begrijp je ook waarom ik het zooooo leuk vind om te oden wat ik doe. Het geeft me een enorme voldoening en dit dankzij deze jongen mensen die met veel plezier het Nederlands willen leren begrijpen!

Dank jullie wel!!!

Isabelle

Die zo voldaan kan kijken naar jullie filmpje :-)