

Hallo Frutchies,

Het is bijna vakantie voor de Franstaligen in België en daarom is het nu het moment om een staycation te beleven en te doen. Er zijn zoveel mooie, leuke en spannende bezoeken te doen in Nederland en Vlaanderen te organiseren, hier heb je de top10 !

1. **De Efteling in Kaatsheuvel, Nederland:** Dit is een van de grootste pretparken van Nederland, met sprookjesachtige attracties voor alle leeftijden.
2. **De Keukenhof in Lisse, Nederland:** Dit is een van de grootste bloementuinen ter wereld, met meer dan 7 miljoen bloemen in het voorjaar.
3. **Het Rijksmuseum in Amsterdam, Nederland:** Dit museum herbergt een van de grootste collecties Nederlandse kunst ter wereld, waaronder werken van Rembrandt, Vermeer en Van Gogh.
4. **Het Atomium in Brussel, België:** Dit monumentale bouwwerk staat symbool voor de Belgische vooruitgang en is zowel van binnen als van buiten een architectonisch hoogstandje.
5. **Het Gravensteen in Gent, België:** Dit middeleeuwse kasteel is een van de best bewaarde in Europa en biedt een fascinerend kijkje in het verleden van Vlaanderen.
6. **Het Van Gogh Museum in Amsterdam, Nederland:** Dit museum is gewijd aan het leven en werk van de beroemde Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh.
7. **De molens van Kinderdijk**  
Een niet te missen wandeling. Een grote natuurlijke en culturele site met 19 prachtige molens in een rustige omgeving.
8. **Madurodam in Den Haag, Nederland:** Dit is een miniatuurpark waar je Nederland in het klein kunt bewonderen, inclusief miniaturen van beroemde gebouwen en landschappen.
9. **Het MAS in Antwerpen, België:** Dit is een modern museum dat zich richt op de geschiedenis en cultuur van Antwerpen en biedt een adembenemend uitzicht over de stad.
10. **De Zaanse Schans in Zaandam, Nederland:** Dit is een openluchtmuseum waar je kunt zien hoe het Nederlandse plattelandsleven er vroeger uitzag, inclusief werkende molens, klompenmakers en kaasmakers.

Laat dit inspirerende attracties zijn om in eigen taalland te bewegen en te ontdekken.

Heel veel plezier!

Isabelle

Die graag nog eens naar Madurodam wil gaan, maar ook het MAS wilt bezoeken en de Keukenhof want het is NU dat de bloemen bloeien!!!!